

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



| | |
|---|--|
| KERKGEBOUW | Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen |
| PREDIKANT | Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988 |
| OUDERLINGEN | G. van Bezooijen A. van der Meijden P.A. Hobo jeugdouderling phobo73@outlook.com |
| OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER | H. de Bruin J.A. Hobo G. de Joode |
| DIAKENEN | R. van Zante A.J.W. Boote J.W. Boogert |
| SCRIBA | D. de Joode Lunet 18, 4214 GA VUREN 06 20047902 scriba@nhkherwijnen.nl |
| ORGANISTEN | H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis |
| KOSTERS | Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 |
| KERKDIENTEN | Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur |
| ZONDAGSSCHOOL | Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum |
| CRECHE | Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35) |



Onder de terebint

Welvaart of welzijn?

*Toen gaf Hij hun wat zij begeerden, maar henzelf deed Hij uitteren
Psalm 106 : 15*

Wie de Psalmen 105 en 106 met elkaar vergelijkt, ontdekt een opmerkelijk contrast.

In Psalm 105 ligt de nadruk op het gedenken van Gods daden, in Psalm 106 valt alle accent op het vergeten van zijn zegeningen(vs. 13). Op de dankdag voor gewas en arbeid kan het precies eender zijn. Waar de een zijn dankbaarheid niet genoeg onder woorden kan brengen, kijkt de ander alleen naar zijn gemis. Aan wat God hem gaf, denkt hij eenvoudig niet meer. Gevaarlijke levenshouding. Voor je er erg in hebt, ben je net zo bezig als de Israëlieten in de woestijn. Ondanks de ervaring van Gods zorg, beginnen ze te mopperen en te klagen. Bij de vleespotten van Egypte hadden ze het pas goed! En wat doet God dan? God geeft ze wat ze begeren en de kwakkels komen bij duizenden aanvliegen.

Wat een vlees, wat een overvloed. De Israëlieten eten en eten..... tot ze er ziek van worden. Velen sterven. Hun wensen vervuld, maar hun zielen intussen broodmager. Niet alle welvaart gaat gepaard met welzijn. Wie het alleen te doen is om Gods gaven en niet om Hemzelf heeft nooit genoeg. Dan kan vermeerdering van bezit weleens vermeerdering van smart beteken. Bij alle rijkdom worden we geestelijk steeds leger en armer. Terwijl het omgekeerde ook waar is. Als Gods genade in Christus voor ons nummer één is, kunnen we God danken, zelfs als het ons minder voor de wind gaat. Want die genade is altijd genoeg!

Lezen: Psalm 106 :1-15; 1 Thess. 5 : 16-18

Uit: Bijbels dagboek "Elke dag een psalm"

45e Jaargang, no. 1241, 5 november 2021

KERKDIENSTEN

Woensdag 3 november 2021

Dankdag

10:45 uur: Ds. W.M. Roseboom
Schooldienst in hervormde kerk

19:30 uur: Ds. W.M. Roseboom

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Dankdagcollecte

Zondag 7 november 2021

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
Voorbereiding viering Heilig avondmaal

18:30 uur: Ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf

1^e collecte: Najaarszendingscollecte GZB

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 14 november 2021

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
Viering Heilig avondmaal

18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
Dankzegging viering Heilig avondmaal

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 21 november 2021

10:00 uur: Ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
Eeuwigheidszondag

1^e collecte: Bloemengroet

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondagsschool

7 nov. Zacharia 5: 5-11 het visioen van de vrouw in het meelvat

14 nov. Zacharia 6: 1-8 het visioen van de strijdwegens

21 nov. Zacharia 6: 9-15 de tempel wordt herbouwd

Crèche

7 nov. Wilma van der Meijden en Esther Roseboom
14 nov. Gerdine Leiseboer en Jannieke de Bruin
21 nov. Corline de Fockert en Vera Hobo

Schoonmaakrooster

8 t/m 12 nov: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen,
Netty Pippel
15 t/m 19 nov: Helma van Mourik en Carolien Boogert
22 t/m 26 nov: Nel van der Linden en Corrie Hobo

OMZIEN NAAR ELKAAR

Geboorte

“Een groot wonder, teer en klein maakt dat wij voortaan met z’n zessen zijn”. Blijdschap in het gezin van Leo en Eline van Baalen (Mert 10). Zij ontvingen op 13 oktober uit Gods hand een zoon en noemen hem Syb Christiaan. Ties, Guus en Jelle zijn dus nu allemaal trotse grote broers. We hopen dat het huis vanuit de vrede van de Here in vrede met elkaar zal leven.

Welzijn

De plaatsing van een pacemaker bij Marjan van Velzen (Waaldijk 142) is uitstekend verlopen. Deze week was voor de familie een achtbaan toen Gerrie van Velzen (Achterweg 86) plotseling een omleiding moest krijgen. Maar na een geslaagde operatie in Nieuwegein is zij aan het herstellen en verbleef daarvoor tijdelijk in De Wittenberg in Haaften. Bij het schrijven van het kerkblad ontvingen wij het bericht dat zij weer ter observatie in het ziekenhuis in Nieuwegein is opgenomen.

De operatie van Henk van Mourik (Berkenlaan 8) is goed verlopen en ook zijn herstel gaat voorspoedig. Om verder aan te sterken verbleef hij in Altenastate in Nieuwendijk, maar inmiddels is hij weer thuis.

We denken aan gemeenteleden en familie van gemeenteleden die zijn getroffen door het coronavirus, soms ook ernstig. In het bijzonder noemen we hierin de moeder en schoonmoeder van Wilco en Leny Slingerland (Wadensteinssesteeg 2). Zij is zeer ernstig ziek.

Het gezin van Walter en Maria de Lorijn (Laarweg 3) kreeg verdrietig nieuws te verwerken. Halverwege de huidige zwangerschap is namelijk gebleken dat de gezondheidssituatie van het kindje zeer zorgelijk en ernstig is. We bidden om rust voor het gezin in deze dagen van verdriet, verdere onderzoeken en een onzekere toekomst.
“Onnoembaar aanwezig deelt Hij ons bestaan”.

UIT DE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN D.V.

Belijdenis van het geloof

De kerkenraad is verheugd en dankbaar te kunnen melden dat na de dienst van aankomende zondagochtend, mevrouw Aaltje Mijdam-van Zanten openbare belijdenis van het geloof hoopt af te leggen. Deze bijzondere gebeurtenis heeft plaats in kleine kring, in Avondlicht. Haar adres is Sluimerskamp 18 k306. “Wie mij belijden zal voor de mensen, haar zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is”.

Eeuwigheidszondag

‘Wij vliegen daarheen’, zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag 21 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2021. De zondag erna begint de Adventstijd, op weg naar Kerst. De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel ‘Eeuwigheidszondag’ genoemd. Een moment om terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.

In de avonddienst van zondag 21 november (aanvang 18.30 uur) zullen de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat we de namen noemen van hen waarvan het overlijden ook officieel is gemeld aan de kerkenraad. De nabestaanden worden uitgenodigd de dienst bij te wonen. Na afloop is er in principe gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Hierbij maken we de namen bekend.

| Overleden op: | | in de leeftijd van |
|----------------------|--|---------------------------|
| 20-12-2020 | Adriaan Mijdam | 88 jaar |
| 02-02-2021 | Dirk Johannes Overheul | 74 jaar |
| 26-03-2021 | Jan Hendrik Ruth Hobo | 52 jaar |
| 07-05-2021 | Aagje van Velzen-Maclean | 83 jaar |
| 09-05-2021 | Neeltje Hijkoop-Maat | 62 jaar |
| 10-05-2021 | Maarten van Zante | 81 jaar |
| 29-05-2021 | Johan Aart Bosman | 76 jaar |
| 30-06-2021 | Gijsje Struijk-Kooiman | 90 jaar |
| 01-08-2021 | Geertruida van Zante- van Dalen | 80 jaar |
| 02-08-2021 | Antonie van der Meijden | 86 jaar |
| 25-08-2021 | Willemijn Wemelina van Bezooijen-Olieman | 87 jaar |



Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

Doopaangifte

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen tot uiterlijk 13 november contact opnemen met dominee Roseboom. Hij is bereikbaar via 06-14600988, - of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Hartelijk dank

Collectes

De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ♦ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
- ♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
- ♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;

VERANTWOORDING

Collecten

| | | | | |
|---------|-------------------------|---|--------|------------------------|
| 10 okt. | 1 ^e collecte | € | 153,25 | Hulp vervolgde chr. |
| | 2 ^e collecte | € | 135,85 | Kerkrentmeesters |
| | Uitg.collecte | € | 131,70 | Pastoraat en prediking |
| 17 okt. | 1 ^e collecte | € | 113,55 | Project 1027 IZB |
| | 2 ^e collecte | € | 86,80 | Kerkrentmeesters |
| | Uitg.collecte | € | 99,90 | Pastoraat en prediking |
| 24 okt. | 1 ^e collecte | € | 89,20 | GAIN |
| | 2 ^e collecte | € | 102,50 | Kerkrentmeesters |
| | Uitg.collecte | € | 86,70 | Pastoraat en prediking |

Giften

In oktober is voor de collecten diaconie ontvangen € 80,-.

Dyke de Joode ontving € 50,00 voor het kerkblad en € 10,00 voor de dankdagcollecte.

Diaken A.J.W. Boote ontving € 50,00 voor de voedselbank Leerdam.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Dankdag en dankdagcollecte

Woensdag is/ was het Dankdag. U hebt daarover in het vorige kerkblad meer kunnen lezen. Als u een gift wilt doen voor de Dankdagcollecte, kan dat uiteraard via de speciale zakjes die daarvoor via het vorige kerkblad zijn verspreid. Uiteraard kunt u een gift ook meegeven aan iemand, of overmaken per bank:

NL42 RABO 0328000531 of

NL10 INGB 0000950925.

Graag onder vermelding van 'Dankdag 2021'.

Bloemengroet

De bloemengroet namens onze gemeente is de afgelopen periode gegaan naar:

- Mw. van Weelden, Kolstraat
- Dhr. Mannee, Pieterswaard
- Familie de Jong, Waaldijk Vuren (ivm jubileum)
- Familie de Bruijn, Rij- en Uitweg (ivm jubileum)

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

| Datum | Naam | Leeftijd | Adres |
|--------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| 22-11 | C. Vos | 87 | Berkenlaan 5 |
| 23-11 | G. van der Vliet-Heijnen | 86 | Zworrelstraat 61 |

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418-581505;

- per telefoon of app 06-14600988;

- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met technisch scriba Dik de Joode, telefoonnummer: 06-20047902.

Ingekomen post



Bedankt!

Aan alle Gevers aan de
Gem. Herwijn en daar
buiten, via de twee ker-
ken, Fam, en Vrienden voor
alle, Bloemen, planten, eten
en drinken, gebak en snoep
kaarten, gedichtjes, Tele
phoontjes bezoeken, enz.
enz. voor het meelevens
aan anderen en éénzamen

Tijdens de Coronatijd!

Bedankt,

Dank U o Heer ik dank U
dat wij nog Danken

KUNNEN en MOGEN

Noch maats alle Gevers

Hartelijk Bedankt

voor alle goeds !!!

Hamens één van alle
Krijgers.

Bedankt!

GZB-dagboek 'Een handvol koren' 2022 Een dagboek voor jong en oud!

Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar is dat niet het geval? Vier goede redenen om het boekje nu wél te kopen:

- Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest.
- De winst (ruim € 8,-) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.
- Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren.
- Met een oplage van 39.500 is 'Een handvol koren' het bestverkochte dagboek van Nederland.

U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van de prijs van € 12,95 komt ten goede aan het werk van de GZB; in ons geval het werk van Martin en Marleen 't Hart in Rwanda.

Interesse? U kunt het dagboekje bestellen via de zendingscommissie tot uiterlijk 30 november 2021 bij : Paul van Leeuwen via p.j.van-leeuwen@hotmail.nl of 06-2828.9700

EEN HANDVOL KOREN 2022

► Een dagboek voor jong en oud!



€ 12,95

Vier redenen om het dagboek te bestellen:

- 1 Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest.
- 2 De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.
- 3 Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen; één voor volwassenen en één voor jongeren.
- 4 Met een oplage van 39.500 is 'Een handvol koren' het best verkochte dagboek van Nederland.

Bestel via uw plaatselijke zendingscommissie

De GZB heeft verder de volgende actie: indien u besluit om zendingsmaatje te worden, dan krijgt u dit dagboek gratis:

Zendingsmaatje, waarom?

Elk jaar zendt de GZB zendingswerkers uit. God roept hen. Het liefst zenden we ze meteen uit, want iedereen moet de kans krijgen om het Evangelie te kunnen horen. Toch lukt dat vaak niet. De financiën zijn de grootste uitdaging!

Dat kan en moet anders en daarvoor is blijvende steun nodig. Onze zendingswerkers hebben mensen nodig die achter hen staan. Door voor hen te bidden, mee te leven en te geven. Wordt daarom **Zendingsmaatje**. Als zendingsmaatje ben je onderdeel van het wereldwijde zendingswerk. Samen zorgen we ervoor dat er meer mensen uitgezonden worden.

Word Zendingsmaatje én ontvang GRATIS
het GZB-dagboek 'Een handvol koren' 2022!



Samen willen wij wereldwijd Gods Evangelie delen.

Zendingswerkers door te gaan; u door mee te leven, mee te bidden en mee te geven.

Binnenkort start in onze gemeente de verkoop van het GZB-dagboek voor 2022. Een mooi moment om u aan te melden als Zendingsmaatje. Vul de antwoordkaart in én krijg het dagboek cadeau.

zendings
maatje.nl

Als Zendingsmaatje :

- zorg je samen met anderen voor het delen van het Evangelie
- help je mensen uitzenden door financieel bij te dragen
- blijf je op de hoogte van het werk van de zendingswerkers
- bid je voor hen
- kun je gemakkelijk een kaartje sturen naar de zendingswerkers

- heb je mogelijkheid om de zendingswerkers (digitaal) te ontmoeten

Voor € 5,- per maand ben je al zendingsmaatje.

Nadere info en/of machtigingskaarten om u aan te melden als Zendingsmaatje kunt u opvragen bij: Paul van Leeuwen via p.j.van-leeuwen@hotmail.nl of 06-2828.9700

Actie voor de Voedselbank Leerdam

Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de actie voor de Voedselbank heel hartelijk bedanken. Het was wederom een mooie opbrengst.

Ook willen wij het team van de Kringloopkas weer hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de mooie plaats in de Kringloopkas, zodat wij daar ook weer een inleverpunt konden opstellen.

Bij deze willen wij ook de dank overbrengen namens de Voedselbank Leerdam en ook voor de ontvangen gift uit de gemeente voor de Voedselbank, hartelijk dank daarvoor.

de Diaconie

Activiteiten

Follow Me (Next)

We hopen deze maand goed door te knallen met het serieuze werk. We zien elkaar:

12-13 jaar (1^e en 2^e klas V.O.)

Maandag 8, 15, 22 november.

In de grote zaal van het kerkelijk centrum, Waaldijk 139 om **19:15** (let op: gewijzigde tijd!).

14-15 jaar (3^e en 4^e klas)

Maandag 8, 15, 22 november.

In de grote zaal van het kerkelijk centrum, Waaldijk 139 om **20:20** (let op: gewijzigde tijd!).

16+

Op zondag 7 en 14 november om 20:00 hopen we elkaar weer te zien in de kantoorkamer van de pastorie, Waaldijk 137.

Bijbelgesprekskring

We waren goed op stoom de afgelopen keer. De eerstvolgende bijeenkomst is op **16 november** om **10:15-11:45**. We behandelen uit "Gaan op Gods Weg" het tweede gedeelte van hoofdstuk 1 en mogelijk het eerste deel van hoofdstuk 3.

Themadienst

*Iedereen zingt weleens een liedje
of neuriet een deuntje mee.
Soms onbewust...*



Voor de komende themadienst (februari '22) zouden wij het fijn vinden als u ons helpt.

Misschien heeft u/heb jij wel een lievelingslied of een nummer dat u/jij graag luistert of zingt op bepaalde momenten. Wij zouden dat graag willen weten. Wie weet hoort u uw lied dan wel terug in de eerstvolgende themadienst. Heeft u/heb jij een bijzonder of mooi verhaal bij dit lied of wilt u/jij delen waarom dit lied zo aanspreekt, ook dat horen we graag. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de informatie. We hopen er weer een mooie dienst, vol met muziek, van te kunnen maken.

Graag vermelden welk lied en welke zanger/band/bundel.

U mag het tot uiterlijk 30 november '21 mailen naar

themadienstherwijnen@hotmail.com, er zal bij de ingang van de kerk ook een doosje staan om het in te leveren. Mocht u/jij het aan iemand van de commissie willen laten weten is dat ook prima.

Themadienst-commissie

*Leontien van Arkel, Amanda de Bruin, Jannieke de Bruin, Peter Hobo,
Gijs Pippel, Alex Ruitenburg*

Van de Zondagsschool

De leiding van de Zondagsschool heeft besloten, om dit jaar, de kersfeestviering niet op 26 december (2e kerstdag) maar op zaterdag 18 december om 18.30 uur te houden.

Dit omdat kerst dit jaar op zaterdag zondag valt en het dan voor de kinderen en leiding nog drukkere dagen worden als het normaal al zijn. De betrokken ouders zijn hierover al ingelicht.

Tijdens de kerstfeestviering zal ook dit jaar weer een collecte worden gehouden voor het werk van Martin en Marleen 't Hart worden gehouden voor hun werk onder de mensen en kinderen in Rwanda.

Leiding Zondagsschool "Bethel"

Kerststerrenactie

We hopen ook dit jaar een kerststerrenactie te houden. Onlangs hebt u daarover een folder in de brievenbus gekregen, met daarin de nodige informatie. U kunt de invulbriefjes op verschillende plaatsen inleveren, waaronder de kringloopkas. Bestellen via de mail kan ook.

Net als vorig jaar komen we dit jaar niet aan de deur, maar kunt u de kerststellen dus bestellen. Het bestelformulier kan worden ingeleverd op onderstaande adressen:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Kringloop-kas (openingstijden) | Achterweg 57 |
| Jan-Willem Boogert | Rij- en Uitweg 16 |
| Henk de Bruin | Achterweg 97 |
| Marcel de Joode | Meerenburg 8 |
| Gijs Pippel | Wilgenlaan 29 |
| Hervormde kerk (openingstijden) | Waaldijk 139 |

Een email sturen kan ook: kerststerrenNHK@gmail.com

De kerststerren kosten ook dit jaar €4,75 per stuk en bij twee of meer €4,25 per stuk.

De bestellingen kunnen tot en met 28 november doorgegeven worden.

De kerststerren kunnen opgehaald worden bij de Kringloop-kas (Achterweg 57) op vrijdag 10 december (13.00 - 17.00 uur) en zaterdag 11 december (8.30 uur - 12.00 uur). Graag afrekenen bij het ophalen, met gepast geld of met pin.

Iedereen alvast bedankt voor de medewerking.

Weer oud papier inleveren

Het is weer mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Online draai avond

Vrijdagavond 29 oktober beleefden we de twee editie van het online rad van avontuur. Na de positieve ervaringen van de eerste keer, kijken we opnieuw terug op een zeer geslaagde avond. Daar zijn we erg dankbaar voor.

Aan zo'n avond gaan de nodige voorbereidingen af. Graag willen we iedereen die daaraan heeft meegeholpen heel hartelijk bedanken. Dat geldt uiteraard ook voor iedereen die op de avond zelf en de volgende ochtend (bij het afhalen van de prijzen) in touw zijn geweest.

Dank ook aan alle lotenkopers: zowel de groene als de rode serie waren in feite in no time uitverkocht. Dank zeker ook aan alle sponsors op wie we weer een beroep mochten doen; geweldig hoe jullie ons weer hebben gesteund, waardoor we weer een prachtig prijzenpakket konden samentellen.

Fijn hoe we mochten zien hoeveel mensen de online-draaiavond volgden via YouTube en zelfs via de kerkradio. We hadden op een bepaald moment negentig 'kijkers'. En wetende dat achter één 'kijker' vaak meer dan één persoon schuilgaat (soms zelf hele gezinnen of zelfs families), dan mogen we spreken van prima 'kijkcijfers'.

Samen met de eerder gehouden grote verloting hebben de financiële acties van de commissie Verkoopdag 16.237 euro opgebracht. Een prachtig bedrag en zeer welkom om het werk in de gemeente financieel draaiende te houden.

Commissie Verkoopdag

AGENDA D.V.

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, **www.nhkerwijnen.nl**

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| Zondag 7 nov | 20u | Follow me next (16+) |
| Maandag 8 nov | 19:15u | Follow me (12-13jr) |
| | 20:20u | Follow me (14-15jr) |
| Zondag 14 nov | 20u | Follow me next (16+) |
| Maandag 15 nov | 19:15u | Follow me (12-13jr) |
| | 20:20u | Follow me (14-15jr) |
| Dinsdag 16 nov | 10:15u | Bijbelgesprekscring |
| Maandag 22 nov | 19:15u | Follow me (12-13jr) |
| | 20:20u | Follow me (14-15jr) |

DIJKPRAAT

Dijkpraat

Voor de kinderdankdagdienst werd een mooie geloofsbelijdenis in kindertaal aangereikt. Toen ik de geloofsbelijdenis echter naar de organisatoren rondstuurde, kwam er vanuit de school snel een reactie. Ze vonden dat er nog een kleine wijziging aangebracht moest worden, omdat er in staat dat Jezus in een stal in Bethlehem is geboren. Dat is echter in de Bijbel niet te vinden. Inderdaad staat het niet in de Bijbel en het is waarschijnlijker dat de kribbe/voederbak niet in een aparte ruimte van een huis stond.

Sommigen vragen zich wel eens af of de christelijke basisschool nog wel christelijk is. Voorlopig krijgen ze van mij +1!

Ds. Wilhelm Roseboom

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 22 november 2021 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

| | |
|----------------|----------------------------|
| 13 december | voor 3 weken |
| 3 januari 2022 | voor 3 weken |
| 24 januari | voor 3 weken |
| 14 februari | voor 3 weken |
| 7 maart | voor 3 weken |
| 28 maart | <u>voor 2 weken</u> |
| 11 april | voor 3 weken |
| 2 mei | voor 3 weken |
| 23 mei | voor 3 weken |
| 13 juni | voor 3 weken |
| 4 juli | <u>voor 8 weken</u> |

| | |
|---|--|
| KERKBLAD | Verschijnt éénmaal per 3 weken |
| REDACTIELEDEN | Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel |
| KERKDIENT OP USB | Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl |
| COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS | Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531 |
| DIACONIE | Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026 |
| ONDERHOUDSFONDS | Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249 |
| ADM. KERKBLAD | Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643 |
| KERKRADIO | Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034 |
| WEBSITE | www.nhkherwijnen.nl |
| COLLECTEBONNEN | Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00 |